

De Praktijknaam De Zandloper is ontstaan door:

- Het gedicht „Een paar stappen in het zand!”
Hiermee geeft God aan dat Hij bij mij is als ik het moeilijk heb, ook al ervaar ik dat niet zo in het moment.
- De naam staat ook voor een tijdglas
Een beeld voor het procesmatige van de therapie.. (gun/geef jezelf de tijd om te herstellen - je bent het waard).

"Een droom die geen bedrog is!"
Ik droomde eens en zie, ik liep
Aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
De heer liep aan mijn zij.
Wij liepen samen door het leven
En lieten in het zand

Een spoor van stappen, twee aan twee;
De heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
En zag mijn levensloop,
In tijden van geluk en vreugd,
Van diepe smart en hoop.

Maar toen ik goed het spoor bekeek,
Zag 'k langs de hele baan,
Juist daar waar het het moeilijkst was,
Maar één paar stappen staan....
Ik zei toen: " Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik u nodig had,
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
Op het zwaarste deel van het pad?"
De heer keek mij toen liefdevol aan
En antwoordde op mijn vragen:
"mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik je gedragen....."